



CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A NGÀY 22/3/2020

Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R

Chúa nhật IV Mùa Chay còn gọi là Chúa nhật Vui Mừng (*Laetare Sunday*) do lấy từ những chữ đầu của Ca Nhập lỄ “Hãy vui mừng với Giêrusalem...” (Is 66:10-11) hoặc cũng còn gọi là Chúa nhật Hồng (*Rose Sunday*) bởi vì phẩm phục màu hồng, để nhắc nhớ về việc chúng ta đã đi được nửa chặng đường Mùa Chay 40 ngày và vinh quang Phục sinh của Chúa Giêsu sắp hiện diện trước mặt. Bài đọc Tin Mừng

Chúa nhật IV Mùa Chay năm A hôm nay nói về việc Chúa Giêsu chữa người mù từ thuở mới sinh (Ga 9:1-41) nhắc nhở chúng ta về về món quà đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh từ Thiên Chúa khi nhận Bí tích Thanh tẩy và nhờ đó chúng ta nhìn thấy rõ hơn về tình yêu và ơn cứu độ Ngài dành cho mình là những kẻ tội lỗi.

Tuy nhiên, giống như nhiều người Do thái trong Bài Tin Mừng, trong hành trình đức tin của mỗi người, chúng ta vẫn có những lúc mù lòa mà nhiều khi không để ý đến.

Đó là mù lòa về bản thân khi chúng ta không biết trân quý sự sống, thời gian, sức khỏe cùng những khả năng Thiên Chúa ban cho, để rồi phung phí cho những đam mê của dục vọng tội lỗi. Bệnh mù lòa về bản thân cũng có thể là sự kiêu căng hơm hĩnh cho rằng chỉ có mình là đúng, còn người khác lúc nào cũng sai.

Chúng ta có thể mù lòa về tha nhân khi không nhận ra họ cũng là con cái của Thiên Chúa, cách riêng những người dễ bị tổn thương, cần được sự quan tâm, nâng đỡ, thương yêu và khích lệ của chúng ta. Chúng ta có tin rằng mỗi thai nhi, mỗi một sinh mạng con người chính là món quà Thiên Chúa thương ban mà chúng ta không thể hủy hoại qua việc phá thai và trợ tử hay không? Chúng ta cũng có thể mù lòa trước những gian dối, bất công và bạo lực từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội.

Điều nguy hiểm nhất là chúng ta mù lòa về Thiên Chúa và tình yêu cùng bao nhiêu ơn lành của Ngài ban cho, nhất là ơn cứu độ. Đành rằng có thể chúng ta vẫn đến Nhà thờ để tham dự Thánh lễ Chúa nhật đây, nhưng chúng ta có thật sự tuyên xưng trong lòng rằng chỉ có Ngài mới đem lại cho chúng ta sự sống và ánh sáng vĩnh cửu không, để rồi chúng ta cố gắng sống theo điều Ngài chỉ dạy. Một cách cụ thể, chúng ta đến với Chúa như thế nào trong Thánh lễ: Phải chăng đi trễ

về sớm? Phải chăng đi cho có lệ để rồi trong suốt buổi lễ chúng ta cứ tha hồ mở điện thoại ra để xem internet và liên lạc với người này người kia.

Trong những ngày này, cơn đại dịch COVID-19 khiến cuộc sống của thế giới bị đảo hoàn toàn về mọi phương diện, từ cá nhân đến gia đình và xã hội, từ cộng đoàn giáo xứ đến cả Giáo hội hoàn vũ, từ y tế đến chính trị, kinh tế, xã hội... Nhưng phải chăng đây cũng là lúc chúng ta được mời gọi bước đi trong Mùa Chay Thánh 2020 với một tâm hồn tĩnh lặng hơn để nhìn thấy cần phải canh tân mối tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa, với Giáo hội, với những người thân và tha nhân. Mặc dù sự cách ly hiện nay do hoàn cảnh bắt buộc vì đại dịch COVID-19, chúng ta phải tận dụng hoàn cảnh này để gia tăng sự cầu nguyện, và việc không tham dự được Thánh Lễ và các bí tích có thể làm gia tăng lòng khao khát của chúng ta cần đến các bí tích này hơn nữa.



ÁNH SÁNG ĐỨC TIN *trong cơn đại dịch* COVID-19

Đây cũng là lúc chúng ta được mời gọi mở to con mắt đức tin để dừng lãng phí thời gian nhưng biết nói kết nhau nhiều hơn qua các mạng xã hội để ân cần thăm hỏi nhau, thông tri cho nhau những tin tức cần thiết trong việc bảo vệ sức khỏe, tìm hiểu những nhu cầu của nhau về vật chất cũng như tinh thần. Về mặt thiêng liêng, mọi người có thể giới thiệu nhau những website Công giáo để học hỏi và cầu nguyện. Giáo xứ chúng ta cũng đã có trả tiền cho website Formed.org để mọi giáo dân có thể vào đó tìm các tài liệu cần thiết cho việc sống đạo với access code của Giáo xứ là **4TT7C8**. Và cũng trong tinh thần liên kết mọi người với nhau trong gia đình giáo xứ, Bản Tin Mục Vụ của Giáo xứ chúng ta vẫn được tiếp tục hàng tuần ở dạng online, và một ít Bản Tin in giấy cho những ai có cơ hội đến Nhà thờ cầu nguyện.

Cuối cùng, chúng ta hãy luôn nhắc nhở chính mình phải sống mạnh mẽ trong ánh sáng đức tin như lời mời gọi của Thánh Phaolô đối với Giáo đoàn Êphêsô trong Bài đọc 2 hôm nay: “*Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật*” (Eph 5:8-9). †